



ÔN CỐ TRI TÂN

Nguyễn Văn Minh

Nguyên Giám đốc Trường Đảng tỉnh Quảng Trị (1989 – 1993)

Trường Đảng tỉnh ta trải qua 70 năm (10/9/1945-10/9/2015) với những tên gọi khác nhau. Ban đầu là Trường Cán bộ Việt Minh, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là Trường Lê Hồng Phong, Trường Đảng khu vực Vĩnh Linh, (1956 - 1976) là Nguyễn Thị Minh Khai, cùng với Trường Đảng Bình Trị Thiên 13 năm. Tháng 7/1989, tỉnh nhà lập lại mang tên Trường Chính trị Lê Duẩn.

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, nhiệm vụ hàng đầu của cả nước cũng như tỉnh ta là bảo vệ thành quả cách mạng giữ vững nền độc lập của Tổ Quốc, chính quyền nhân dân, chống thù trong giặc ngoài. Trong thời điểm đó, trăm công nghìn việc khẩn trương cấp bách. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh coi việc xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ cốt tử của phong trào, trước tiên là phải chăm lo huấn luyện, bồi dưỡng các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở để phục vụ cho sự nghiệp kiến quốc và công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.

Vạn sự khởi đầu nan, những ngày đầu trường chưa ra trường, lớp chưa ra lớp, thầy chưa phải là thầy, trò chưa hẳn là trò. Hội trường, chỗ ở, nơi làm việc của cán bộ nhà trường là lán trại tạm bợ trong rừng, bên bờ khe suối, trong nhà dân. Đời sống vật chất, tinh thần khắc khổ, thiếu thốn mọi bề. Cơm ngày hai bữa, gạo hẩm cọng khoai, sắn, mắm muối, rau rừng hoặc tăng gia sản xuất, đồng bào ủng hộ, tài liệu, sách báo, loa đài hầu như không có...

Người dạy là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh chưa qua trường lớp nào về lý luận chính trị, chỉ có một số ít đồng chí được học trong nhà tù đế quốc, phong kiến hoặc nghiên cứu qua sách báo; lên lớp chủ yếu nói bộ bằng miệng, không có đề cương bài giảng. Người học sự hiểu biết, trình độ văn hóa khác nhau, thậm chí có người đọc chưa thông, viết chưa thạo, lên lớp nghe là chính và ghi chép.

Với phương châm “*Cần gì học nấy*”, cốt làm rõ nhiệm vụ cách mạng qua các giai đoạn, các thời kỳ. Tình hình phương hướng, nhiệm vụ, chủ trương, phương châm, biện pháp công tác qua các nghị quyết, chỉ thị

KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN (10/9/1945-10/9/2015)

của Trung ương, địa phương: về công tác quân sự địa phương, công tác vận động quần chúng, công tác đảng vụ (xây dựng Đảng), công tác mặt trận, các đoàn thể, công tác địch vận (binh vận)... Hình thức, phương thức đấu tranh với địch trong các vùng kháng chiến: căn cứ kháng chiến, vùng du kích, vùng địch tạm chiếm đóng, vùng tranh chấp giữa ta với địch. Có lớp học, có một số người dạy bao phối “lên lớp” về triết học người học nghe là hay hay, hiểu biết đến đâu hay đó.

Về thời gian, tùy theo hoàn cảnh, điều kiện cho phép có lớp học hàng tuần, có lớp 15-20 ngày, dài nhất một vài tháng. Số lượng học viên có lớp vài ba chục, đông nhất năm 1980 -1981 gần 100 người.

Thời gian học ít ngày, nội dung không nhiều, yêu cầu nâng cao trình độ nhận thức cho người học bị hạn chế. Thế nhưng kết quả rõ nhất là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, nhiệt tình cách mạng, tinh thần cách mạng triệt để, cách mạng tiến công, ý chí kiên cường, gan dạ, dũng cảm, không sợ gian khổ hy sinh, củng cố quan điểm, lập trường dứt khoát giữa địch-ta, bạn-thù, lập trường giai cấp kiên định, vững vàng trong mọi tình huống; thuận lợi hay khó khăn ác liệt, xác định vai trò, trách nhiệm người cán bộ phải tiên phong, gương mẫu.

Sau 30 năm chiến tranh, trường đã mở hàng trăm lớp học, đào tạo, bồi dưỡng được hàng nghìn cán bộ các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay, người còn, kể

mất, nhiều đồng chí đã hy sinh anh dũng hoặc tuổi cao sức yếu đã qua đời, số còn lại đã nghỉ hưu... Hầu hết những cán bộ, đảng viên học ở Trường Đảng tỉnh đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng, được tôi luyện trong hoạt động thực tiễn, trưởng thành nhanh chóng, trở thành cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, cán bộ khoa học kỹ thuật như: Hồ Sỹ Thản, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hoan, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy - Đại biểu Quốc hội; Lê Quang Tuyền, Quyền Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính huyện Triệu Phong, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp; Võ Văn Tài, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Bình - Trị - Thiên; Dương Hào, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong trong kháng chiến chống Mỹ; Hồ Giảng, Trưởng Ty y tế khu vực Vĩnh Linh; Tiến sĩ Ngô Phú, giảng viên Trường đại học Tổng hợp Hà Nội...

Bản thân tôi may mắn, vinh dự được học tại Trường Đảng tỉnh năm 1951 ở Láng Hạ chiến khu Ba Lòng, sau khi ra trường về địa phương cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng xã có phong trào vững mạnh toàn diện ở vùng tạm bị địch chiếm đóng (xã Triệu Quang) được Tỉnh Đoàn Thanh niên Cứu quốc cử đi dự Hội nghị Cán bộ Đoàn toàn quốc ở Việt Bắc năm 1953, báo cáo điển hình về công tác xây dựng Đoàn chống địch bắt lính ở vùng địch hâu.

“Ôn cố tri tân”,

*Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay
Ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đầm*

KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN (10/9/1945-10/9/2015)

Phấn khởi, tự hào; từ ngày lập lại tỉnh nhất là hơn 15 năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của chính quyền, sự giúp đỡ tích cực của các sở, ban, ngành các cấp của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, Trường Chính trị Lê Duẩn đã có những bước trưởng thành vượt bậc: trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò. Hội trường, nơi làm việc của cán bộ, viên chức nhà trường, chỗ ở cho học viên nội trú khang trang, đẹp đẽ; có khoa, phòng theo đúng quy chế; phương tiện làm việc, đi lại, thông tin liên lạc hiện đại; tư liệu, tài liệu, sách giáo khoa, báo chí nghiên cứu, tham khảo đầy đủ, phong phú. Đội ngũ giảng viên được đào tạo có hệ thống qua các trường lớp, trên 19 giảng viên có học vị thạc sỹ. Hàng năm trường mở thêm nhiều chương trình trung, cao cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước cả tập trung và tại chức cho cán bộ từ tỉnh đến cơ sở với hàng nghìn học viên, đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới; Nhà trường còn làm nhiệm vụ quốc tế, huấn luyện cán bộ cho nước bạn Lào. Càng phấn khởi, vui mừng hơn khi Trường ta và một số cán bộ lãnh đạo, quản lý được Đảng, nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động, nhiều cán bộ, giảng viên, viên chức được các cấp ủy đảng, chính phủ, chính quyền tặng Bằng khen.

Trường Chính trị Lê Duẩn với vị trí là trung tâm bồi dưỡng, đào tạo cán bộ của tỉnh. Với tiềm năng, thế mạnh sẵn có của nhà trường, cơ sở vật chất ngày càng được mở rộng, bộ máy lãnh đạo, đội ngũ cán bộ,

giảng viên được tăng cường nhất định sẽ phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của nhà trường 70 năm qua quyết tâm thực hiện cho kỳ được lời dạy của Người mà Nhà trường vinh dự được mang tên “...*Thương người bao nhiêu, yêu nghề bấy nhiêu*”⁽¹⁾. Trong giảng dạy, học tập cần đổi mới nâng cao chất lượng: nói đi đôi với làm biến những điều đã học thành hành động thực tiễn trong cuộc sống...

(1) Lời phát biểu của Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Trường đại học Hà Nội.



Tổ Nội dung (1993) – Tiền thân của các Khoa Trường Chính trị Lê Duẩn ngày nay. Ảnh: TL.