

KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN
(10/9/1945-10/9/2015)

KỶ ỨC VÀ HÔM NAY

*Ths. CVC. Đoàn Văn Hốt
Trưởng phòng TC-HC-QT*



Tập thể cán bộ, viên chức Trường Chính trị Lê Duẩn (1999). Ảnh: TL.

Kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Chính trị Lê Duẩn (10/9/1945-10/9/2015)-70 năm xây dựng và trưởng thành, đây là dịp cho tôi được nhìn lại 25 năm từ khi tách tỉnh Bình Trị Thiên,

thời điểm Trường Đảng Quảng Trị được thành lập và cũng là lúc tôi về Trường công tác.

KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN (10/9/1945-10/9/2015)

Tôi nhớ hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi, đó là khuôn viên của Trường mênh mông cỏ dại, chỉ có một số lối đi nhỏ; nhà cửa lụp xụp trông như trang trại bỏ hoang lâu ngày. Tôi hơi nhụt chí, một chút hoang mang và khẽ bảo lòng mình: Trường Chính trị là nơi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh mà nhếch nhác đến thế này ư!

Ngồi tâm sự với một số cán bộ ở Trường tôi mới biết đội ngũ cán bộ, giảng viên sau chia tỉnh có 8 người, đến cuối năm 1990 bổ sung thêm 9 người nữa. Lúc này, Trường thành lập 2 phòng và 1 tổ: Phòng Hành chính - Quản trị; phòng Tổ chức - Giáo vụ và thú vị hơn, vì thiếu giảng viên không đủ thành lập các khoa theo quy định mà gọi là Tổ Nội dung (3 người), cái tên chưa có tiền lệ trước đây vì không ai quy định thế cả.

Trong điều kiện thiếu giảng viên, Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập đội ngũ giảng viên kiêm chức gồm 20 đồng chí là lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành. Nhiệm vụ chính trị lúc này là mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác cho cán bộ cơ sở.

Cơ sở vật chất chưa có gì đáng giá. Cán bộ, học viên cùng ăn, ở, sinh hoạt và học tập trong những dãy nhà cấp 4 ọp ẹp, tuềnh toàng tường chùng như không đứng vững trước mùa mưa bão (bàn giao từ cơ quan Huyện ủy Triệu Hải); các trang thiết bị phục vụ dạy và học chỉ là những đồ cũ, kém chất lượng được chia ra từ Trường Đảng Bình Trị Thiên; cả trường chỉ có 1 phương tiện đi lại duy nhất, đó là chiếc Vonga tàng tàng, đạp phanh đến 3 lần mới dừng lại nên chủ yếu chỉ dùng để công tác trong tỉnh mà thôi.

Không có nước máy, phải dùng nước giếng nhưng lại nhiễm phèn, chủ yếu phục

vụ tắm rửa. Nước dùng để uống, nấu ăn phục vụ học viên, nhà trường phải đi mua từng can 20 lít từ các giếng nước khác không nhiễm phèn. Mãi đến năm 1994 phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp Triệu Hải, Trường mới bắt được hệ thống nước máy, chúng tôi cảm thấy một sự "lột xác" rõ rệt vì từ nay đã có nguồn nước sạch.

Hoạt động vui chơi, giải trí thì cực kỳ đơn giản, không hơn không kém một sân bóng chuyền với tấm lưới rách và cũ kỹ; hết giờ làm việc hoặc buổi sáng thức dậy, lèo tèo mấy anh em trong cơ quan cá độ một bữa nhậu tại quán "Mẹ Việt Nam".

Đêm đến thì thật tẻ nhạt, nằm nghe tiếng côn trùng kêu rã rích mà não ruột, buồn da diết; thị xã Quảng Trị không có đèn đường nên khoảng 20h là chìm trong bóng tối. Tôi với 2 người bạn (một đã chuyên công tác và một đã mất) là lực lượng trẻ được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ đi tuần tra và "trấn giữ" 3 phía Nam, Tây, Bắc để bảo vệ cơ quan.

Đến mùa lũ lụt thì quá ư vất vả, có ngày chúng tôi vừa phải đội nhà ở tập thể; vừa quét dọn vệ sinh 6 dãy nhà nội trú học viên, nhà làm việc, nhà ăn, nhà hội trường đến 3 - 4 lần vì nước xuống rồi lại lên do mưa gió đầu nguồn thất thường và gió Đông thổi ngược dòng. Năm 1995 đón nhận trận lụt lịch sử khắc nghiệt nhất, cán bộ, học viên phải di chuyển tập trung lên hội trường lớn - nơi cao nhất - để trú bão, lụt; một nồi cơm không đủ no cho chừng 40 người ăn với nước mắm và cá khô được chuẩn bị trước.

Một kỷ niệm không quên (1993) thỉnh thoảng sau này tôi mới nhắc lại bởi thời điểm bấy giờ nếu không im lặng thì sẽ bị kỷ luật ngay. Thì ra quanh khu vực Trường có quá nhiều bom, đạn do chiến

KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN (10/9/1945-10/9/2015)

tranh để lại; khi phát hiện những người đào phế liệu đang khai thác một hầm đạn trong khuôn viên của Trường, chúng tôi đã kịp báo với Huyện đội sang xử lý. Tôi và anh Nguyễn Văn Hai (hiện nay là phóng viên thường trú Báo Nhân dân tại Quảng Trị) chịu trách nhiệm canh gác đêm đó. Không thắng nổi lý trí, cũng vì "đói rách vĩ đại", trời thì mưa và rét, hai chúng tôi lợi dụng vừa canh gác, vừa liêu minh hụp lặn trong hố đạn, nước ngập đến cổ, đục ngầu, lạnh đến tê người. Kết quả thu được cũng khá mỹ mãn, khoảng chừng nửa tạ đồng; sáng mai một ngày "Tạm thời no đủ và vinh quang". Nghĩ cũng may nếu "uỳnh" một phát thì...ôi thôi.

Khổ như thế nhưng chúng tôi luôn yêu thương, đùm bọc, đoàn kết, gắn bó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không phải bây giờ ngồi "ôn nghèo kể khổ" nhưng đó đúng là những tháng năm gian khó ngay từ buổi đầu thành lập Trường đến khi chuyển ra Đông Hà. Mặc dù trong tình cảnh khó khăn của đất nước, Trường vẫn đứng vững, vẫn chăm lo sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho đến ngày hôm nay.

Giờ đây, giữa thành phố Đông Hà khởi sắc, giữa ngôi trường khang trang sạch đẹp, bao nhiêu kỷ niệm dồn dập ùa về, tôi không khỏi ngậm ngùi, thương nhớ; trong cái xa xôi hiện thực bất nhẫn đó vẫn tồn tại để sống và phục vụ đến bây giờ. Quả là một quá trình thử thách, sự lớn lên, trưởng thành vượt bậc của tập thể cán bộ, viên chức nhà trường; sự quan tâm giúp đỡ tận tình của 2 Học viện, sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quan tâm giúp đỡ của ban, ngành, đoàn thể và nhân dân.

Thử hỏi, từ một cơ ngơi nghèo nàn lạc hậu đến cơ sở vật chất của Trường được đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh gồm:

Nhà nội trú 4 tầng, 110 chỗ ngủ; 4 giảng đường và 1 hội trường 600 chỗ ngồi; nhà ăn phục vụ được 200 người; nhà hiệu bộ đủ chỗ cho 45 cán bộ viên chức làm việc; nhà truyền thông, phòng thư viện và các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học được chú trọng đầu tư trang cấp theo hướng hiện đại; khuôn viên có cây xanh, sạch, đẹp, hoạt động vui chơi giải trí được mở mang chứng tỏ sự đầu tư xây dựng Trường của Tỉnh là thiết thực, đúng hướng.

Tổ chức bộ máy được kiện toàn: Từ 1 Tổ Nội dung, 2 phòng chức năng đến nay gồm 4 khoa, 3 phòng theo quy định của Học viện; đội ngũ ban đầu từ 3 giảng viên đến nay là 30 giảng viên. Nhà trường đã chú trọng chăm lo bảo đảm số lượng, tạo điều kiện cho giảng viên nâng cao chất lượng về mọi mặt và tính đến nay đã đào tạo được 1 tiến sĩ, 19 thạc sĩ chuyên ngành. Hoạt động phục vụ của khối phòng đã đi vào nền nếp, khoa học.

Hoạt động mở lớp, liên kết mở lớp ngày càng đa dạng, trên 30 nghìn học viên đã tốt nghiệp gồm: Cử nhân và hoàn chỉnh cử nhân chính trị, đại học Hành chính; cao cấp và trung cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng cao trung, chuyên viên chính, chuyên viên và bồi dưỡng khác; Lớp lớp những học viên ra trường, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ các chức vụ trọng trách trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, xứng đáng với niềm tin cậy của nhân dân. Đặc biệt, thực hiện thỏa thuận hợp tác Việt - Lào, Nhà trường phối hợp với các đơn vị đã đào tạo thành công được 5 khóa trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 190 lưu học sinh của 2 tỉnh Salavan và Savannakhet của nước bạn Lào.

Công tác nghiên cứu khoa học - hoạt động hỗ trợ đặc lực cho công tác giảng dạy

KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN (10/9/1945-10/9/2015)

được quan tâm; nhiều đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp trường được nghiệm thu và mang tính ứng dụng thực tiễn khá cao.

Đời sống của cán bộ - viên chức từng bước được cải thiện và nâng cao.

Nhà trường và nhiều cá nhân đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước: Trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; Bằng khen của 2 tỉnh bạn Lào; nhiều cán bộ, viên chức được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Học viện, UBND tỉnh.

Và cũng thật đáng tự hào, Trường là chiếc nôi góp phần không nhỏ, cung cấp cho tỉnh nhà những cán bộ lãnh đạo có uy tín như: Đ/c Nguyễn Đăng Tam, nguyên Hiệu trưởng - Ủy viên TVTU - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Phạm Đức Châu, nguyên Hiệu trưởng nay là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đ/c Nguyễn Xuân Phong, nguyên giảng viên nay là PGS.TS. Trưởng khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội; đ/c Hồ Hải Đăng, nguyên Trưởng khoa NN và PL nay là Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; đ/c Nguyễn Chí Linh, nguyên giảng viên nay là Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, đ/c Lê Thế Quảng, nguyên Phó Trưởng Phòng NCKH-TT-TL nay là Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị

Và chúng tôi thật sự ngưỡng mộ, kính cẩn cúi đầu thấp một nén hương lòng cho những người quá cố vì tuổi cao, vì hoạn nạn phải sớm về với cõi vĩnh hằng-những người đã có nhiều công hiến, tận tâm trong hoạt động quản lý, giảng dạy và phục vụ tại Trường, xứng đáng là tâm gương cho tôi và tất cả cán bộ, viên chức noi theo.

Ôn kỷ niệm cũ làm hành trang bước tiếp. Hai mươi lăm năm (1990 - 2015) một chặng đường đối với tôi không phải là dài nhưng đủ cho tôi nhận ra giá trị của cuộc sống. Những kinh nghiệm quý báu, những tình cảm khó quên tại ngôi trường lắm truân chuyên nhưng không kém phần thú vị, đó là hành trang để tôi càng thêm nghị lực vươn lên trong công tác. Và vinh dự thay, trong số 18 người về Trường năm ấy, hầu hết bây giờ họ đã về hưu, chuyển cơ quan khác hoặc đã mất; còn lại tôi...nhân chứng cho những tháng năm cam go, vất vả.

Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhiều băn khoăn, trăn trở bởi cuộc sống đang ở phía trước. Không ai dễ gì bằng lòng với hiện tại, đâu đó một đôi điều chưa thực hiện được: Diện tích Trường chỉ vón vện chưa đầy nửa ha, quá chật hẹp chưa thể xây dựng khu nhà ở, học tập riêng cho học viên là cán bộ nước ngoài, cán bộ dân tộc thiểu số cũng như các khu thiết chế văn hóa - thể thao, nghỉ ngơi, giải trí,... Đề án xây dựng Trường tại cơ sở mới vẫn còn bỏ ngõ; đội ngũ giảng viên mới tiếp nhận và một số giảng viên còn hạn chế về phương pháp và năng khiếu truyền đạt.

Trên con đường đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn và thử thách. Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Chính trị Lê Duẩn tôi hy vọng, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban giám hiệu, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức, Nhà trường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Trường ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ của tỉnh nhà./.